

Rozenkruis en Gnosis - Een innerlijke verkenning

Cursus in 2018 in 15 plaatsen in Nederland

Wie zijn wij? Wat is onze ware identiteit? Waar liggen de wortels van ons bestaan? Tijdens de verkenningen trachten we ons eigen wezen te doorgronden aan de hand van de gnostieke wijsbegeerte.

Gnosis wordt wel verklaard als de diepere kennis in mens, wereld en godsdienst, die leidt tot inzicht. In gnostieke geschriften wordt gezegd: Gnosis is een kracht of een licht dat niet voortkomt uit de ons bekende natuur, maar uit de goddelijke liefde. Gnosis maakt zich kenbaar aan hen die daarvoor ontvankelijk zijn.

Tijdens acht regionale bijeenkomsten gaan we op zoek naar de bron van het leven en naar de eigen spirituele identiteit. Zo'n zoektocht is een weg van verkenning, van ontdekking en van verwondering. De laatste en negende verkenning wordt landelijk gehouden op zaterdag 26 mei 2018 op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven. De negendelige reeks kan worden gevolgd op een ochtend, een middag of een avond.

Avond: dinsdag 20.00 - 22.00 uur (in Enschede en Maastricht op maandag)

Middag: dinsdag 14.00 - 16.00 uur (alleen in Doornspijk)

Ochtend: vrijdag 10.00 - 12.00 uur (alleen in Alkmaar, Arnhem, Capelle aan den IJssel, Den Haag en Eindhoven)

Kosten: € 50,-- inclusief informatiemap en lunch op de landelijke bijeenkomst in Bilthoven op zaterdag 26 mei

Betaling: contant op de eerste les

Aanmelden: [online contactformulier per plaats](https://www.rozenkruis.nl/online-contactformulier-per-plaats), info@rozenkruis.nl of 023 - 518 61 85



Adressen en startdata 2018

Alkmaar, Oudegracht 114, start ochtend 26-01
Amsterdam, Keizersgracht 123, start avond 30-01
Arnhem, Velperweg 58, start avond 30-01, start ochtend 02-02
Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, start avond 30-01
Capelle aan den IJssel, start ochtend 30-01, start avond 02-02
Den Haag, Bazarstraat 20, start avond 30-01, start ochtend 02-01
Doornspijk, Badweg 12, start middag 30-01
Eindhoven, Dierenriemstraat 4, start ochtend 02-02
Enschede, Lasondersingel 188, start avond 29-01
Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, start avond 30-01
Haarlem, Zakstraat 8, start avond 30-01
Hilversum, Koninginneweg 41, start avond 30-01
Hoorn, Rode Steen 15, start avond 30-01
Maastricht, Wycker Grachtstraat 22, start 22-01
Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, start avond 30-01



Rozenkruis en Gnosis - Een innerlijke verkenning

Cursus in 2018 op 15 plaatsen in Nederland

Verkenning 1: De verbinding tussen rozenkruis en gnosis

De glorie van God is onaantastbaar.

- Wat is gnosis?
- Waar vinden we bronnen van innerlijke wijsheid?
- Welke beloften liggen er besloten in de symbolen roos, kruis en rozenkruis?

Verkenning 2: Verkenning 2: De tweevoudige mens

De mens is een groot wonder.

- Wat is het doel van het leven van de mens?
- Wat is in feite de mens?
- Waartoe is de mens bestemd?

Verkenning 3: De innerlijke roep en de opdracht van de mens

Iedere desillusie is een gevonden waarheid.

- Wat drijft de mens tot zoeken naar levensvervulling?
- Wat is de gnostieke betekenis van de symbolen cirkel, driehoek en vierkant?
- Wat is de gnostieke opdracht van de mens?

Verkenning 4: Mens en microkosmos

Eerst komt het natuurlijke en daarna het geestelijke.

- Waarom wordt de mens een microkosmos genoemd?
- Bestaat reïncarnatie?
- Evolueert het menselijke bewustzijn automatisch?

Verkenning 5: Het geopende hart

Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent.

- Waarom begint iedere authentieke spiritualiteit bij het hart?
- Wat zijn de gevaren van een louter verstandelijke ontwikkeling?
- Hoe kan het ware denkvermogen tot ontwikkeling komen?

Verkenning 6: Het nieuwe denken

Alles wat aandacht krijgt groeit.

- Wat zijn gedachten?
- Waarom is 'zijn' minstens zo belangrijk als 'doen'?
- Hoe kan de mens positief scheppend werkzaam zijn?

Verkenning 7: Realisatie in het hier en nu

Wie ophoudt het vele te vernemen, kan het ene onderscheiden.

- Wat is nodig voor het proces van heelwording?
- Welke bevrijdende diepvoudige bezieling kan zich in de mens ontfouwen?
- Welk viervoudig fundament kunnen we gebruiken als richtsnoer in ons leven?

Verkenning 8: Het pad van transfiguratie

Een reis van duizend mijlen begint met de eerste stap.

- Wanneer kan de mens zijn spirituele reis beginnen?
- Uit welke fasen bestaat een authentieke spirituele weg?
- Welke hulp ontvangt de mens bij het gaan op het pad van transfiguratie?